

Mijn Jezus, bermhertigheid ! (300 dagen afl.)



Bid voer de zielerust van zaliger

Charles THIENPONT,

WEDUWENAAR VAN

MATHILDE ROMAN;

geboren te Maercke-Kerckhem den 20 October 1855,
aldaar godvruchtig overleden den 21 Februari 1914,
verstekt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Werkzaam en neerstig als de overledene was, mag van hem met waarheid gezegd worden: « Hij heeft zijn brood niet in ledigheid geëten. » (Spr. 31)

Rusteloze nachten en droevige dagen heeft hij in zijn leven geteld... Toch bleef hij verduidelijk, indachtig 's Heeren belofte: « Die in droefheid zaaien, zullen in vreugde maaien. » (Job 7; ps. 125.)

Vaart wel, duurzame kinderen, vaart wel ! Ik had aan God nog eenige jaren gevraagd om u voort op den goeden weg te geleiden; doch de Heer heeft er anders over beschikt: zijn heilige Naam zij geprezen. Verliest nooit uit de oogen deze mijne laatste vermaning: Onderhoudt de Wet des Heeren, doet goed zooveel gij kunt, en wacht u de goddeloozen na te volgen. (Spr. 3;)

Vaart wel, gij ook, geliefde vader en geliefde familie: in den Hemel zien wij elkander weder... Intuschen vergeet mij niet in uwē gebeden.

Bermhertige Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 dagen afl.)

R.

I.

P.

Maeter, Drukk. A. Walraet.



Art. X. N^o 60 L

J.A.D.F.V.

REDEMPTOR MUNDI